

## **Pattaya/Jomtien og Danevang**

Citat fra Lonnie:

Som "falang" kvinde (udenlandsk kvinde) i et land hvor den udbredte tankegang er, at det er et land for evigt glade sexfikserede gamle mænd, vil jeg gerne fortælle lidt om området DANEVANG og nogle af mine oplevelser i.f.m. at eje hus i denne lille koloni i smilets land.

Her i denne perfekte lille oase af huse og beboer - placeret midt i en eksotisk kokosplantage, har min mand og jeg valgt at tilbringe de fleste af vores ferier. Vores drøm på længere sigt er, at når vi skal til at nyde vores otium (om 6-8 år), så vil vores tid blive ligeligt fordelt mellem Danmark og Thailand.

Vi har gennem årene ferieret rundt omkring i Thailand, bl.a. Krabi, Koh Samui, Phi Phi øerne og Phuket. Nogen gange med et charterselskab og nogen gange som det eneste, med en flybillet. Havde nogen fortalt mig, at vi ville ende op med at købe et hus tæt til Jomtien og Pattaya (henholdsvis 15 min. og 25 min. fra Danevang), havde jeg anset dem for at være bindegale. Især Pattaya frygtede jeg p.g.a. mine fordomme efter en masse negativ omtale om byen i de danske medier.

Pattaya er i de år vi er kommet i Thailand blevet omtalt via de danske medier som en stor sex legeplads for tosser og gamle mænd. Ja! sexindustrien ER i Thailand.

Ganske som i alle andre turistbyer kloden rundt, men husk - man opsøger det selv! Er du/I ligesom min mand og jeg så er der en million andre ting at opleve.

Man vil i stedet opleve thaierne som det mest søde, hjælpsomme og kærlige folkefærd, der viser dig stor respekt, hvis du til gengæld viser respekt for dem: deres kærlige og fredlige tro (buddhisme) og deres elskede konge.

Det er en oplevelse, at gå gennem Pattayas gader om aftenen.

Et mylder af mennesker, biler, knallerter, butikker, barer og eksotiske dufte fra mad boderne som altid er omkranset af thaier - for de spiser ALTID!

Går du ind for at nyde en kold øl på en bar, vil du også møde barpigerne. Der er ikke noget pigerne hellere vil, end at sidde og tale med en udenlandsk kvinde og hendes mand, så hun kan koble af fra det liv hun ellers er tvunget til.

Kan hun få en kvinde til kvinde snak om ganske daglige gøremål, har du (hvis du er kvinde) en ven for livet. Man kan måske ikke tale med pigerne via sprog, men med fagter og smil forstår man alt.

Jeg lærte hurtigt at få respekt for, at det er en nødvendigt for dem at tjene penge til deres familie og eventuelle børn og eksmand, når du bor i et land der ved lovgivning bestemmer, at eksmanden automatisk får forældremyndigheden og kvinden har forsørgerpligten.

Min respekt ligger helt på kvindernes side.

Når du så har været inde og nyde din kolde forfriskende thai øl (chang, tiger, leo eller måske shinga), og du har måske shoppet lidt gaver til ungerne derhjemme (til priser der ligger 30-50% under af hvad du betaler i de øvrige af Thailands turistbyer, så er du garanteret blevet sulten.

I både Jomtien og i Pattaya er der et væld af fantastiske restauranter, der serverer mad fra hele verdenen. Vælg f.eks. en gourmet middag til en tredivedel af prisen der hjemme, men helt på højde kvalitetsmæssigt. Eller vælg den gode thai mad med en øl eller sodavand til under kr. 25.

Uanset hvad du vælger, er det velsmagende og en oplevelse værd at skrive hjem om.

Nu er det måske tid til at tage "hjem" til Danevang og nyde roen efter en spændende dag/aften i byen (præcis derfor vi valgte Danevang: Bo i roen - opsøg larmen!).

Hjem til vores herlige hus med alle tænkelige faciliteter, men bedst af alt: vores kurvemøbler på terrassen, benene oppe, blød thai musik i baggrunden, en god bog og en kop kaffe - evt. med en lille en til at slutte af på!

På terrassen vil du samtidig sidde og lytte til alverdens dyrelyde. Gekkoer, chikader og en masse andre uvante lyde for os europæer. Det er svært at løsrive sig og gå i seng.

Næste morgen er der morgenmad som oftest består af et hav af ægte solmodne thailandske frugter, som

det ikke er til at betale sig fra i et dansk supermarked, hvor frugterne er modnet undervejs på den lange transport i en container.

Nu skal der gives gas i vore dejlige fælles pool med spa afdeling.

Du skal nok også have solet dig? (Pas nu på! solen er meget stærk, og der er meget af den, uanset hvilken årstid du vælger)

Man er godt kørende hvad sol og varme angår, hvis man bor i Danevang, for denne del af Thailand ligger som nr. 2 i "mindst regnvej".

Når det bliver frokosttid, kan du fra Danevangs egen lille café bestille lækre traditionelle thai retter eller lette danske retter til yderst rimelige priser, eller lej en scooter (husk internationalt kørekort) til under kr. 20,00 om dagen, og udforsk lokalområdet i vores lille by Hua Yai.

Besøg templet, floating market, eller evt. de lokale markeder. Overalt hvor du kommer, møder du en smilende befolkning og et utal af oplevelser.

Og smilende er thainerne når de ser big papa og mama suse forbi.

Danevang står for min mand og jeg, som vores fælles "helle".

Et sted hvor alle beboer respekterer og hjælper hinanden, Et sted hvor vi kan trække os tilbage fra bylivet i Jomtien og Pattaya og lade vores batterier op, inden arbejdslivet derhjemme kalder på os.

Det er også vores base for ferier andre steder i Thailand eller øvrig Østen, og så er det vores investering i vores fremtid som "gamle".

I løbet af året - udover de 6-7 uger vi er i Danevang, bliver huset - og området generelt, passet og plejet af Danevang's ansatte.

Det er skønt, at have en ejendom, hvor man har tillid til og hvor man ved, at tingene bliver passet (især for os der er født med 10 tommelfingre).

Tag imod et godt råd: På gensyn i Danevang.